

Nou ja, dat is mijn geboortehuis...

DELFT - Onze serie zoekplaatjes maakt regelmatig reactie los bij de lezers. Alweer enige tijd geleden stond de hierbij afgedrukte foto in Delft op Zondag. Waar is dit? Zo luidde de vraag. **Oplossing: de Buitenwatersloot, huizen met de nummers 5 - 7 - 9 - 11 en 11A. De foto is gemaakt in 1912/1913.**

Een aantal briefschrijvers herkende de situatie prima. Niet zo verwonderlijk, dat zult u hierna kunnen afleiden uit hun bijdragen en hun eigen familienamen.

Van der Kramer

"Nou ja, ik ben dan wel geen oud gediende, maar dit is mijn geboortehuis waar ik 52 jaar geleden geboren ben," schreef **mevrouw M. van Horssen - v.d. Kramer**. "Vanaf 1899 was daar een bakkersbedrijf gevestigd: Van der Kramer (overigens is ook de naam Van Horssen in de Delftse bakkerijwereld een bekende - redactie). Mijn vader, die vorig jaar overleed, is daar ook geboren. Mijn moeder en oudste broer wonen daar nog steeds op Buitenwatersloot 7-9. Links daarvan was er aardappelhandel Doorduyn, rechts kapper Spoor. Leuk hoor die foto. Wie zouden er in de deuropening staan?"

Nog meer inhoudelijke informatie gaf haar zus **mevrouw Van Heeren - Van der Kramer**. Ook zij heeft het eerst over haar ouderlijk huis aan de Buitenwatersloot 7-9: "Het huis is in 1908 gekocht door mijn grootvader G.J. van der Kramer. In het pand had hij een bakkerij gevestigd met een bakkerswinkel. Mijn vader, Th. van der Kramer (1911), is als opvolger van zijn vader, 50 jaar bakker geweest met zijn bakkerij in ditzelfde pand. Nadat mijn vader met pensioen gegaan is, is de winkel niet meer verhuurd. Het bovenhuis, dat door mijn moeder bewoond wordt, is vroeger aan meerdere mensen verhuurd geweest, o.a. aan studenten en ook heeft er heel lang een echtpaar op de tweede verdieping gewoond. Het huis is in 1961 in bezit van mijn ouders gekomen. Sinds enige jaren is het huis verkocht aan weer een Van der Kramer, n.l. mijn oudste broer Th. van der Kramer jr."

Vos en Doorduyn

"Toen mijn grootvader het pand kocht was De Bolk (op de hoek van de Buitenwatersloot en de Coenderstraat - redactie) nog een hotel en was nummer 5 in eigendom van de familie Vos, waarvan een kleindochter nog vlakbij woont. Later is het verkocht en kwam er een tomatenkerij in. Toen is ook de voorgevel verbouwd en is de benedenverdieping tot pakhuis gemaakt. Niet zo heel lang daarna is het pand verkocht aan de familie Doorduyn, zij hadden een aardappelhandel. Ook dit bedrijf is overgegaan op zoon en later kleinzoon. Wij denken dat dit huis



Dit is de Buitenwatersloot 5 tot en met 11A

nu ongeveer 20 jaar geleden weer aan een particulier is verkocht".

Spoor en Van Dijk

"Aan de rechterkant woonde de heer D.J. Spoor, een herenkapper, die zat er al toen mijn vader nog een klein jongetje was. Hij heeft tot ongeveer zijn 80e jaar daar gewoond. In de kapperswinkel is daarna een zeilmakerij gevestigd geweest. Het is nog niet zo lang geleden dat de heer A. van Dijk gestopt is met werken. voorzover ik weet is de winkel nu tot woonruimte verbouwd", aldus de uitvoerige informatie van mevrouw Van Heeren - Van der Kramer.

Heerlijke tompoesen voor een kwartje

Van de heer **D.J. Spoor jr.** ontving Delft op Zondag ook een korte reactie. Hij herkende de panden ook, met hetzelfde gebruik als hiervoor al werd beschreven. Extra gegevens: "Op nummer 11 was kapperszaak D.J. Spoor, met boven haar nummer 11A, en de deur ernaast die toegang gaf naar een poort die onder het hele huis doorliep en uitkwam bij een pakhuis én de toegang van de stal van het Hotel en Stalhouderij van de familie Vos op Buitenwatersloot 1 en de Coenderstraat, waar nu de autohandel gevestigd is".

U kwam eerder ook de naam Van Dijk tegen en zie: er is ook een reactie van **fam. A. van Dijk**. "De familie Van der Kramer had een bakkerij en in de jaren zestig en zeventig verkochten ze heerlijke tompoesen voor een kwartje", herinnert men zich. Over het huis van de heer Spoor (nummer 11) schrijft men: "De heer Spoor was kapper tot 1965. Tot 1995 was in de winkel een zeilmakerij van de familie Van Dijk. Nu is het woonhuis van de fa-

milie Prooper". En bescheiden besluit men met: "Of het goed is, weten we niet, maar het is wel een mooi plaatje".

Fiets stallen

Nog een andere bekende met de situatie is **mevrouw J. Mol - Kardolus**, inmiddels 81 jaar. Zij meldt dat zij vanaf 1921 met haar ouders boven kapper Spoor heeft gewoond en dat die kapper haar zwager was.

Tot slot voegt **de heer P.J. Warnaar** nog wat andere dingen toe aan de bakkerij Van der Kramer en hotel De Bolk: "Wat de bakkerszaak betreft weet ik nog wel dat mijn grootvader in de jaren dertig daar zijn fiets stalde om naar de Beestenmarkt te gaan om koeien te kopen of zomaar eens te gaan kijken. Hij ging dan ook naar zijn zuster in de Pieterstraat. Hij kwam op de fiets uit Vlaardingen - Ambacht, een gehucht bij Vlaardingen, het was voor hem een vrije dag. Dat hij zijn fiets bij Van der Kramer stalde kwam doordat zijn nicht met Van der Kramer was getrouwd, dus mocht oom gebruik maken van de 'bewaakte fietsenstalling'".

"Hotel De Bolk werd vroeger geleid door de heer Vos. Diens zoon had later een bakkerij (gebak e.d.) op de Cameretten, waar nu een wijnhandel zit. (Warnaar woonde vroeger zelf op Markt 64 - redactie). In de kelder van dat gebouw was de bakkerij en de lucht die er uit kwam, rijken wij nu nog: heerlijke gebakslucht".

Aan de reacties valt af te lezen dat van de verschillende families die een band hebben met de panden op het afgebeelde deel van de Buitenwatersloot, de meesten hun 'roots' hebben herkend. Misschien wordt het tijd voor een klein reünietje om met elkaar wat verder te praten?